

KANTLIJN

Verhalen van de straat

Activiteitenverslag 2021

Stichting Kantlijn Amsterdam

Gericht aan de subsidiegevers en de fondsen die ons hun steun en vertrouwen geven.

K Schrijvers
Collectief
Kantlijn

// Verhalen
van
de straat

// Kortenakenstraat 16
1066 HS Amsterdam
www.kantlijn.org



Oprichtingsdatum: 20-04-2017

Het stichtingsbestuur bestaat uit: Claudia Hettinga (voorzitter), Viola Zevenhuizen (penningmeester), Jesje De Schepper en Silvia Tijssen (algemeen bestuurslid).

Kort verslag van de activiteiten in 2021

Workshops. In het voorjaar moest er veel geïmproviseerd worden door de lockdown. Gelukkig zijn onze docenten en deelnemers flexibel en konden we de workshops die niet op locatie door konden gaan online geven.

In 2021 gaven wij in totaal 95 lessen in totaal waarvan

37 online lessen (twee keer per week tussen januari en mei), voor zowel West als Oost

7 lessen ter plaatse in de diaconie, Amsterdam-Oost (1 keer per week in mei en juni)

25 lessen ter plaatse in Horizon, Amsterdam-West (1 keer per week van mei tot december)

26 lessen ter plaatse in de OBA, Amsterdam-Oost (1 keer per week van mei tot december, inclusief zomercursus in juli en augustus)

De online opdrachten van Kantlijn docenten zijn te vinden op Youtube:

<https://www.youtube.com/channel/UCTCxeOjAUwmakU5MoPBJ-UA>

Tijdens de online lessen ontvingen deelnemers per mail een opdracht, soms met een video met uitleg. De tekst die ze naar aanleiding van die opdracht schreven werd naar de docent terug gemaaild. Zij gaven de deelnemers vervolgens persoonlijk feedback op de geschreven teksten. Teksten die, zoals bij Kantlijn vaak gebeurd, gingen over de persoonlijke actualiteit. Een selectie thema's in 2020 waren o.a.: Beschrijf een pijn, verdriet of gemis. Beschrijf hoe een personage een wet of regel overtreedt en wordt betrap door een tweede personage. Hittegolf, hoe beleef je dat?! Reflecteren op wat je al hebt geschreven. Hoe kan je jezelf verbeteren? Woningnood, containerbouw en andere creatieve alternatieven om te wonen Geboortegrond. Leef je in op Mark Rutte, op de ochtend van zijn speech aan het volk of schrijf zelf een speech aan het volk. Beschrijf aan de hand van een geliefd muziekstuk een treinreis.

Omdat er zoveel lesuitval was en de deelnemers elkaar erg misten, hebben we besloten om geen zomerstop in te lassen maar om in Oost de hele zomer de lessen door te laten gaan. Hier is goed op gereageerd door de deelnemers. Er kwamen in de zes weken in juli en augustus gemiddeld twaalf schrijvers per week.

Vanaf de zomer was er gelukkig weer meer mogelijk en werden de schrijfworkshops twee keer per week gegeven in Amsterdam West (Buurtcentrum de Horizon) en Amsterdam Oost (Openbare Bibliotheek aan het Javaplein). Inclusief de online lessen, werden er in 2021 in Amsterdam-West 44 workshops georganiseerd en in Amsterdam-Oost 51. Daar namen gemiddeld 15 deelnemers aan mee. Dat komt neer op een geschat totaal van 1425 deelnames. In het najaar is *Docent op Locatie* gestart. Dit zijn schrijfworkshops die proactief aan ouderen -en zorginstellingen kunnen worden aangeboden, zodat onze docenten verhalen van nieuwe doelgroepen kunnen ophalen.

Optredens. De geplande optredens in het voorjaar konden helaas niet doorgaan. In plaats van een podiumoptreden organiseerden we samen met Psychiatrie Café in maart een moment voor de Kantlijners om op de livestream hun werk te presenteren. Het podiumoptreden die we hadden gepland in het najaar kon door weer een nieuwe lockdown niet doorgaan.

Publicaties. Er werden 64 teksten in de Z! krant, de Amsterdamse Straatkrant, gepubliceerd; die krant verschijnt driewekelijks in een oplage van 10.000 per editie en wordt stadsbreed gelezen.

Personele ondersteuning. Zeraja is per november 2020 als coördinator gestart. Ook vonden we een vervanger voor Leendert Roosenbrand. Hij was vanaf 2014 betrokken geweest bij Kantlijn en heeft in 2017 samen met een aantal vaste betrokkenen Stichting Kantlijn Amsterdam opgericht. Vanaf 2019 was hij verantwoordelijk voor de fondsenwerving en de administratie. Die taken heeft hij per 1 januari 2021 overgedragen aan Arnout van der Zwaal, die ook voor een aantal andere ideële organisaties actief is als fondsenwerver en in de zakelijke ondersteuning.

Communicatie. Er is met de vormgever Steffen Maas gewerkt aan een nieuw beeldmerk. Het nieuwe beeldmerk draait om "Kintsugi", de Japanse filosofie van het "gouden herstel". Gebaseerd op een techniek uit de 15^e eeuw om gebroken keramische voorwerpen op zo'n manier te herstellen dat de breuklijnen duidelijk in het oog springen. De barsten worden niet weggewerkt, maar geaccentueerd door ze met goud te bedekken. De filosofie achter deze techniek gaat verder dan een artistieke vaardigheid. Immers raakt het aan de symboliek van genezing en veerkracht.

Het herstel van het voorwerp verzoent zich met zijn verleden en wordt door de breuk mooier, dierbaarder en sterker, dan voor de breuk. Deze metafoor voor tegenslagen in het leven waar een herstelproces bij hoort, ligt voor Kantlijn in lijn met het groeiende idee in zowel de sectoren van kunst en de zorg dat het maken of beleven van kunst een vorm van zorg is. De therapeutische werking van schrijven helpt de deelnemers van



Kantlijn een sterker mens te worden. De littekens, of ze nu zichtbaar of onzichtbaar zijn, zijn het bewijs dat ze moeilijkheden overwinnen.

Promotie. Onderstaande (voorbeeld) flyer is verspreid op plekken waar potentiële deelnemers komen. Denk hierbij aan GGZ-locaties en professionals die hun cliënten naar ons kunnen doorsturen. Binnen *Docent op Locatie* sturen wij ook docenten uit naar een locatie in het geval dat er interesse is voor workshops. Deze flyer werkt dus zowel als passieve vorm van werving (deelnemers naar één van onze locaties trekken), maar werkt ook proactief voor onze coördinator om met locaties en professionals het gesprek aan te gaan om workshops aan te bieden.



Overzicht van samenwerkingspartners in 2021

Psychiatrie Cafe

Vrijdag 30 april hadden we een live online event ism het Psychiatrie Café. Gedurende de lockdown hebben we een samenwerking gezocht met het psychiatrie cafe om gezamenlijk een kantlijn live te organiseren.

Straatpastoraat in de Diaconie

In mei merkten we dat er steeds minder interesse was voor ons online aanbod. We merkte dat we steeds meer mensen kwijtraakte. Sommige konden zich online niet concentreren en anderen konden niet online og hadden geen goede computer. We zijn toen in mei een samenwerking aangegaan met het Straatpastoraat gevestigd in de Diaconie op de Nieuwe Herengracht. De deelnemers kwamen meteen allemaal weer.

Nieuwe Schrijfdocenten

In 2021 zijn drie nieuwe schrijfdocenten aangenomen. De docentenpool bestaan nu uit acht actieve docenten. Er zijn drie gastdocenten en twee invallers.

Nieuwe Vrijwilligers

In 2021 zijn twee nieuwe vrijwilligers aangenomen. Zij houden zich bezig met ondersteuning van nieuwe projecten en de workshops

Samenwerking STRAAT

De Diaconie heeft het initiatief genomen voor een samenwerking tussen de Straatklinders, de Stem en Kantlijn. Het idee is om gezamenlijk een Theatervoorstelling te gaan ontwikkelen. De eerste gesprekken worden nu gevoerd.

Samenwerking Tugela85

Tugela85 (kunsten cultuur gebouw in Amsterdam Oost) heeft een lokaal programma aanbod. In hun aanvraag is geld ontvangen voor vier kleine kantlijn live edities. Deze zouden in 2021 uitgevoerd worden, maar door de corona maatregelen zijn deze verschoven naar in 2022.

Er hebben zich in 2021 zes nieuwe deelnemers aangemeld waarvan drie in West en drie in Oost

Docent op locatie

In 2021 en 2022 werken we aan het project Docent op locatie. Er zijn in december 2021 twee workshops op locatie gegeven. Loopt door in 2022.

Ter afsluiting,

een paar gedichten,

Coronaparty

Kom, mededoden
laten wij opstaan
uit de diepte
en vuurwerk maken
met onze verkleumde
botten of de
resten daarvan
Lang genoeg
is er gewacht
getalmd en getreuzelf
de klok slaat 12
en in alle rust
zie ik jullie zielen
branden
misschien kan dit feest
deze dag,
jullie innerlijke vlam
doen wakkeren
zodat warmte gevoeld
en us stem gehoord
wordt.
Er is geen plaats voor
dwaasheid
is deze natte wereld
toch zullen wij
ons tragisch lot
bezingen
en samen huilen

haar wreedheid en
walging vervloeken
want ons lot ligt
in de handen van de duisternis
we smachten allen
naar zonlicht en
vleugels voor onze gedachten
want alleen dit licht
kent de overwinning.

- Pieter Groen. 6 december 2021 -

Aan mijn achtjarige ik

Meisje, je leeft in verwondering
over wat je overkomt,
over wat je kan overkomen.
Nu, nu alles duister lijkt,
Zo op de grens van leven en dood,
Houd je dan goed vast
Aan je lieve moeder,
Aan je zorgzame vader,
Aan de knappe dokter.
Je zult hier blijven, bij hen,
Je dierbaren,
Bij hen die je liefhebben.
Het leven zal mooi blijken:
De liefde mooier dan in een film.
Je zal je nog verbazen
Over de wegen die je bewandelen zult.
Ze zijn niet gebaad, maar verrassend,
Verkwikkend, verwonderend.
Blijf leven! In verwondering.

- Sytske van Bochove November 2021 -